



Wilt u meer weten over de Bijbel en het christelijk geloof? We komen graag met u in contact!

www.bijbelcentrum.nl
www.onlinebijbelcursus.nl

ALLES
ONDER
CONTROLE?

'Alles onder controle?' Een vraag die we soms bijna gedachteloos stellen aan een vriend, collega of bekende. We zijn niet anders gewend. We organiseren, plannen en regelen dat het een lieve lust is en richten zo ons leven in. Dag in, dag uit. Natuurlijk maken we wel eens moeilijke en verdrietige dingen mee. Maar dat treft dan de enkeling, die er meestal ook wel weer bovenop komt. Nee, over het algemeen hebben we het als samenleving dik voor mekaar, we zijn *in control*.

En dan, bijna uit het niets, staat opeens de wagen stil. Corona.

Weg controle, weg zekerheden. Alles gaat anders. We zijn bezorgd om onze dierbaren, om onszelf. Onze gezondheid. Onze financiën. Hoe lang gaat dit duren? En tegelijk slaat de twijfel toe: hoe vanzelfsprekend waren al die zekerheden? Wat zijn we eigenlijk kwetsbaar...

'Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.'

Mattheüs 4:17

In de Bijbel, het Woord van God, lezen we dat God ons roept om onszelf om te keren naar Hem. Hij weet dat we kwetsbaar en vergankelijk zijn. Jezus heeft ons échte en blijvende geluk op het oog: een leven in liefde en vrede met Hem. Maar wie zit daar op te wachten? Aan God denken we niet. Dat komt door de zonde. Zonde betekent doel missen. Wij zijn gemaakt om mét God te leven, maar we kiezen ervoor om zónder Hem te leven.

Roepstem

Wij zijn bezig om onze eigen koninkrijken op te bouwen. Maar als die koninkrijken dan kaartenhuizen blijken te zijn? Als we merken dat het leven niet zo maakbaar is als we dachten? Dan is het nog niet te laat. Sterker nog: het is een roepstem. Want God heeft wél alles onder controle.

Zoek het geluk dus niet in de dingen van deze voorbijgaande wereld, maar in het eeuwigdurende Koninkrijk van God.

